



Foto: Evaldas Unsplash

SOGNEPRÆSTEN HAR ORDET

En forårsdag i maj: Blomster sprang ud for hvert fodtrin, han tog... det var, som om man i sekunderne efter han gik forbi, næsten kunne høre blade på træerne springe ud...

Læs videre på bagsiden

Konfirmandindskrivning

Efter Sankt Hans er der konfirmandindskrivning via kirkens hjemmeside:

www.blistrupkirke.dk



Foto: folkekirken.dk

Gudstjenester i Blistrup Kirke

- Søndag 2. juni kl. 10.30: **Gudstjeneste** v/Tina Hastrup von Buchwald
Søndag 9. juni kl. 10.30: **Gudstjeneste** v/Tina Hastrup von Buchwald
Søndag 16. juni kl. 10.30: **Gudstjeneste** v/Tina Hastrup von Buchwald
Torsdag 20. juni kl. 10.30: **Morgenandagt** v/Tina Hastrup von Buchwald & kaffe, rugbrød m/ost og pålæg: i Kirkeladen
Søndag 23. juni kl. 10.30: **Gudstjeneste** v/Tina Hastrup von Buchwald
Søndag 30. juni kl. 9.00: **Gudstjeneste** v/Sarah Thorngreen Auken

Øvrige aktiviteter

- Børnehaven Brumbassen:** Tirsdag 4.6. & torsdag 6.6. kl. 10.00-12.30
Børnehaven Børnegården: Onsdag 12.6. & torsdag 13.6. kl. 10.00-12.30
Menighedsrådsmøde: Torsdag 20. juni kl. 18.30 i Kirkeladen

Se bagsiden

En forårsdag i maj

AF SOGNEPRÆST TINA BUCHWALD



Tina Buchwald
thvb@km.dk
blistrupkirke.dk

Jeg indrømmer: Jeg lagde mærke til ham på lang afstand. Det gjorde vi vel alle. Han kom gående; næsten svævende hen over jorden med vinden i håret. Alle vendte sig om efter ham. Det var, som om der skete ting og sager omkring ham, hvor han kom.

Mennesker begyndte at smile og grine til hinanden. De begyndte at se op fra deres telefoner og samtale. Det var vi virkelig ikke vant til - At fremmede begyndte at tale med hinanden. Det var, som om glæden nærmest klæbede til ham.

Hvor smuk han var, som han kom gående. Hatten på sned. I en blazer, der sad som den skulle, marineblå og blåt slips. Hvad jeg sidenhen er blevet fortalt er, at blomster sprang ud for hvert fodtrin, han tog.



At det var, som om man i sekunderne efter han gik forbi, næsten kunne høre blade på træerne springe ud.

Vinden tog til, og manden måtte holde på sin hat. Der sad jeg Pinsedag ved et lille cafébord ved Kanalen i Indre by og ventede. Med Aperol Spritz i det høje glas på bordet. Foråret var på vej, men det var stadig lidt koldt at sidde dér med udsigt til Christiansborg. Selv om solen varmede, måtte jeg have et tæppe om mig.

Det var ikke ham jeg ventede på, men en barndomsveninde. Vi skulle møde til én af de sædvanlige samtaler. For at tale om alt det, der rørte og berørte os. Om al uroen og frygten. Angsten og bekymringerne.

Parasollerne knagede og flagrede. Vinden tog til. Nu gik han forbi – svævende. Vi stoppede alle op med det, vi var i gang med. Telefonerne virkede pludselig ikke. Der var ingen netforbindelse.

I sekunderne derefter (for det var vel ikke mere) stod tiden



Foto: Warran Coetzer, Unsplash

stille. Som en varm sommerdag. Vi mærkede en flig af evigheden; af det som er så kostelig; som ikke kan købes eller bestilles. Vi mærkede Ånden.

Og jeg huskede Grundtvigs salmeord:

Talsmand som på jorderige
Med et suk kan bedst udsige,
Hvad vi evig trænger til.
I et kys kan alt udtrykke
Hvad for evig gør vor lykke
Du, som kan alt, hvad du vil.